

# CHRISTELIJKE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS DE POORT

Leren door denken en leren door doen

19 september kinderen vrij studiedag 21 september schoolreis 28 september schoolfotograaf

## De zomervakantie voorbij!

De zomervakantie is voorbij en er zijn nog heel veel mooie dagen. Fijn dat iedereen uitgerust weer naar school is gekomen. Gezellig om iedereen weer te zien. We begonnen met een tocht door een poort van leerkrachten om naar binnen te gaan. Daarna was het de klassen in en koffiedrinken en even bijpraten voor de ouders. Leuk dat er zoveel even bleven.

## Geboren

In de vakantie, op 25 juli, is Lara van der Ven geboren. Dochter van trotse ouders Bernadette en Dennis. We wensen hen veel mooie dagen met elkaar. In groep 1/2 A staat juf Elize Weerheim zolang als juf Bernadette van Lara aan het genieten is. Ook nieuw voor groep 1/2 zijn juf Magdaleen en juf Inge. Jaren ervaring in groepen van de midden- en ovenbouw en nu bij de kleuters. De eerste indrukken zijn opgedaan en iedereen heeft het goed naar de zin.



## Even voorstellen

Bij een andere organisatie dan eerst hebben we een nieuwe gymmeester ingehuurd. Hij stelt zich hieronder even voor en we hopen dat – bij goede ontwikkelingen uiteraard - hij voor langere tijd aan ons verbonden zal blijven.

Jeroen Kat:

Zoals u misschien al van uw zoon of dochter heeft gehoord is er een nieuwe gymmeester op school. Mijn naam is Jeroen en ik geef op maandag en vrijdag gym aan alle groepen 3 tot en met 8.

Naast mijn werk voor De Poort geef ik ook gymlessen aan de kinderen van de Klimophoeve en werk ik na schooltijd voor BSO Zus&Zo, dit op maandag en donderdag. Op dinsdag werk ik als gymmeester op de Josephschool in Pijnacker.

Voordat ik les kwam geven in Bleiswijk heb ik gewerkt in Rotterdam, op een basisschool in IJsselmonde, en in Den Haag, op een basisschool in Laakkwartier.

Naast het sporten houd ik van wandelen met mijn hond Jip en boekjes lezen met mijn dochttertje Sofie. In de avond rustig op de bank een film kijken vind ik ook erg fijn.

Ik kijk ernaar uit om de kinderen van De Poort te leren kennen. Via sport en spel samen leren en beleven.

Sportieve groeten  
Meester Jeroen

Beste ouders,

Ik ben nieuw op basisschool "de Poort" en graag zou ik me even aan u willen voorstellen. Mijn naam is Ron Jongeneel en ik ben 22 jaar. Ik studeer en woon in Gouda.

Hiervoor heb ik tot mijn 18e in Zeeland gewoond bij mijn ouders.



## Nieuwsbrief september 2017

Stand zendingsgeld voor Stichting Help mij Leven in Rio de Janeiro: € 31,25

Kind op Maandag:

'Als ik jou was...' Een zin die zo begint, eindigt vaak met een advies. Als ik jou was zou ik het anders doen...

In deze periode lezen we met de kinderen de verhalen over Jakob en Esau. Jakob kijkt naar zijn oudere broer. Als ik jou was, denkt hij, dan zou ik het oudste zijn. Die gedachte laat hem niet meer los. In ruil voor een kop soep neemt hij het eerstgeboorterecht over van Esau. Later neemt Lea, de oudste zus van Rachel, de plaats van haar zusje in en wordt Jakobs vrouw. Zo wordt er voortdurend van rol gewisseld in de verhalen.



# CHRISTELIJKE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS DE POORT

*Leren door denken en leren door doen*

Dit jaar doe ik de eindstage van de Pabo bij Guido Poppe in groep 5/6 tot eind januari 2018. Hier op school wordt in de middag gewerkt met IPC onderwijs en daar had ik hiervoor nog nooit van gehoord. Werken met IPC ga ik dan ook als een uitdaging zien en ik hoop er veel van te leren.

Ik hoop dat ik een fijne tijd op deze school mag hebben en wie weet tot ziens, Meester Ron Jongeneel.

Bijbelverhalen nodigen uit om je even te verplaatsen in het leven van een ander. Om te ervaren welke keuzes iemand maakt, om mee te voelen met wat de personen uit de verhalen voelen. Word je daardoor een ander mens? Het verruimt in ieder geval je blik op het leven. Je ervaart dat er meer is dan alleen je eigen perspectief, je eigen overtuigingen en je eigen emoties.

De verhalen over Jakob en Esau zitten vol met thema's en vragen die ook voor kinderen van nu herkenbaar zijn. Het gaat over jaloezie, over ruzie en bedrog, over angst en verdriet. Maar ook over liefde en vergeving. Jakob ontdekt in de woestijn dat God altijd met hem mee gaat, wat hij ook doet en wat er ook gebeurt. In die ervaring mag iedereen zich verplaatsen die net als Jakob zoekt naar de rol die God in zijn leven kan spelen. Soms gaat dat met vallen en opstaan, maar steeds opnieuw mag je ontdekken hoe God mensen trouw blijft. 'Als ik jou was zou ik het doen!'

## Mad Science

De show is geweest en was spetterend te noemen. Leuke experimenten en interessante weetjes. U heeft de folder gezien. Inmiddels is het in volle gang. Inschrijven is niet meer mogelijk.

## Leerlingenraad

De leerlingenraad komt 6 oktober bij elkaar. Zij gaan dan het bestuur (Adriaan van Zanten) vertellen wat zij voor de toekomst van de school en hun eigen opleiding belangrijk vinden. Spannend maar dat lukt ze wel!



## Schoolbieb

We hebben weer graag wat vers bloed in de groep ouders die de schoolbibliotheek onderhoudt. Er komen weer nieuwe boeken in de zwerfboekenmolen en de eigen bieb heeft ook altijd onderhoud nodig. Vindt u het leuk om hierbij te helpen? Meldt u dan aan bij een van de ouders die het nu doen.

U kunt zich aanmelden bij de mensen van de bieb. Dat zijn

Anke Arts, Marit Koolhaas, Annemarie Smaal en Rineke Weerheim.



## De Jumbo Spaaractie

Die loopt best wel goed. Onze school is tweede in de ranglijst van gespaarde punten (niet dat het een wedstrijd is). Doe allemaal mee, dan kunnen we mooie buitenfietsjes voor de kleuters krijgen. Dat zou mooi uitkomen.





# Jarigen

## SEPTEMBER

		Groep
1	Winston Tiel (2005)	8
5	Lizzy Tiel (2008)	5/6
9	Vincent van Calcar (2009)	4/5
9	Denise Sonneveld (2006)	8
10	Elise van Calcar (2012)	1/2B
11	Marit Veenman (2007)	6/7
16	Laura Bugter (2012)	1/2B
24	Thijs Breugem (2009)	4/5
25	Yorde van Steenderen (2010)	4/5
27	Daniël van Herwaarden (2011)	3
28	Jasper van der Haven (2005)	8

